

Herinneringen aan Sint Lambertuskerk

7-11-2013 door: Redactie

Het boek *De Hemel op Aarde* over de kunsts chatten van de Sint Lambertuskerk in Horst versijnt op vrijdag 15 november. Naar aanleiding van de komst van dit boek van Stichting Beheer Kunsts chatten Sint Lambertuskerk Horst komen herinneringen en foto's van vroeger boven drijven. Zo ook bij Ruud van der Beele (78) uit Horst.



Ruud van der Beele pakt zijn fotoalbums erbij. "Kijk, hier staan we bovenop het dak van de grote toren van de Sint Lambertuskerk", begint hij te vertellen. Ruud is een zoon van Ferdinand van der Beele die vroeger firma F. van der Beele en zonen loodgieters bedrijf Horst bezat. "Mijn vader heeft de koperen bol op de top van de toren gemaakt. Daarop staat een ijzeren kruis waarop weer een koperen haan staat, die mijn vader ook heeft gemaakt", zegt Ruud. De Horstenaar heeft de hele herbouw van de Sint Lambertuskerk meegemaakt en hielp af en toe zelf mee. "In het begin, toen er funderingen werden gemaakt, was het een kale vlakte. Toen de fundering van de grote toren onder water liep, werd aan ons gevraagd of we niet een grote pomp hadden. Nou, zo'n grote pomp hadden we niet, maar wel een klein 'pompke'", lacht Ruud. Hij heeft de bouw van de fundering tot het dakdekken van de toren gezien. "Ik heb het van begin tot eind meegemaakt."

Volgens Ruud werd de grote toren gerealiseerd in januari 1955, toen hij twintig jaar was. Ruud: "De toren was iets later klaar dan de kerk zelf, vanwege het financiële plaatje." De Sint Lambertuskerk werd in de Tweede Wereldoorlog voor het grootste deel verwoest door de Duitsers. Toch kan Ruud zich nog dingen herinneren van de vooroorlogse kerk. "Ik weet nog dat de jongens en de meisjes gescheiden zaten in de kerk. Vanuit de scholen gingen we naar de kerk toe. Eerst vond ik het een gewoon gebouw, maar later begon ik de kerk steeds mooier te vinden." Ruud is enthousiast over de huidige Sint Lambertuskerk. "Het is een geweldig gebouw. Ik noem het ook altijd de kathedraal van de Peel."

Ruud heeft nog een speciale herinnering aan de legging van de eerste steen door de toenmalige deken. "De deken had de inwoners opgeroepen om met zoveel mogelijk mensen te komen kijken. Indirect liet hij ook doorschemeren om geld mee te nemen voor verdere financiering", vertelt Ruud. "Tijdens het leggen ging de sirene van de brandweer af. Het bleek dat het rieten dak van een gebouw aan de Hestraat in brand stond en dat de bewoner zo in paniek was, dat hij zelfs de brandweer van Venlo inschakelde. Uit nieuwsgierigheid trokken de mensen van de kerk weg om te gaan kijken. De deken bleef toen vrijwel alleen achter", lacht de voormalig commandant van de vrijwillige brandweer Horst.

Tegenwoordig gaan Ruud en zijn vrouw nog iedere zondag naar de kerk. "Er zitten minder mensen dan vroeger en dat is jammer. Toch moet de kerk zeker behouden worden zoals hij nu is. De pomp op het Sint Lambertusplein is ook al verplaatst en daar kan ik me kwaad over maken. Die hoort op het midden van het plein. Dat hoort bij de cultuur van Horst en ik ben een man van Horst."